



REGENSEN

REGENSJANERSAMFUNDETS
MEDLEMSBLAD

Nr. 3. Maj 1909.

NYT FRA REGENSEN

REGENSJANERSAMFUNDETS FEST

Trods alle advarende Røster blev da den længe nærrede Plan om en Fest i Regensjanersamfundet som en Slags Indvielse af den nye Bygning gennemført. Lørdag d. 20. Februar stævnedes der til Møde, og alle Skeptikere blev gjort til Skamme ved det livlige Rykind, der allerede ved 2-Tiden begyndte i den røde Gaard. Bestyrelsen var sig bevidst, at Festen var et Vovestykke, Aarstiden var ugunstig, Dagen udelukkede paa Forhaand de fleste Præster i at give Møde, og endelig begyndte Festen allerede Kl. 3, hvilket selvfølgelig ogsaa maatte hindre adskillige i at komme. Og dog har ingen af de tidligere Fester haft et saa muntert og utvungent Præg som denne eller har haft saa stor Tilslutning.

Nu var rigtignok Begyndelsen ogsaa saa god, at den unægtelig betød et Halvt-fuldendt; thi Arkitekt Borch's Foredrag var just saadan, at det kunde varme alle gamle Regensjanere om Hjærtet. Her tolkede den prægtige Arkitekt i Ord, hvad han før havde vist saa smukt i Gerning, sin store Kærlighed til den gamle Studentergaard, der er saa langt fra at være et arkitektonisk Mesterværk, at den tværtimod gaar lige imod alle Arkitekturens Love, der paa en Gang er beskeden og fornem, og som med al sin ubundne Skævhed og tilfældige Stilløshed giver et Helhedsindtryk saa smukt og stemningsfuldt, som kun faa Gaarde kan opvise Mage til. Foredraget, der var spækket med smaa oplysende og morsomme Træk fra Arbejdet paa den nye

Regensfløj, vandt Arkitekt Borch mange Venner blandt de gamle Regensianere og lønnes med et hjærteligt Bifald.

Efter en Rundgang i Bygningerne, hvor alt det nye toges i Øjesyn, efter Udveksling af Hilsener og Fornøelse af Bekendtskaber samledes man atter i den smukke Sal om festlige, blomstersmykkede Borde. Det var en stor Forsamling, over 60 Mand stærk, der her under Ledelse af Formanden, Dr. phil. Ditlef Nielsen, gik til Bords. Næsten alle Aargange ligefra 1857 var repræsenterede, men navnlig var 60'ernes Regensianere ret talrigt til Stede, og det var morsomt at se det berømte „lyriske“ Partis Koryfæer finde hinanden igen i de gamle Omgivelser. Af Navne fra denne Tid kan vi nævne Dr. phil. Ernst von der Recke, Mag. Galschiött, Overlæge Lassen, Overretssagfører Buhl og Angelo Haase, men iøvrigt kan vi blandt de tilstedeværende i Flæng nævne Højesteretsadvokat Hindenburg, Prof. Heckscher, Prof. Rasmus Nielsen, Rigsarkivar Secher, Kontorchef Cold, Skoledirektør Siersted, Dr. phil. Stensby, Overretssagførererne Oppenheim og Rievers, Lægerne Hempel og Gundel, Provst L. Koch, Overlærer Mandix Schou, Prof. H. Scharling, Regensens Provst og Viceprovst o. s. v., o. s. v.

Middagen bød ikke paa lukulliske Raffinementer, hvad der bødes var godt, borgerligt og jævnt, men Humøret var lige fra Begyndelsen af langt over almindelig Middags-Gemytlighed, Passiaren gik livligt, og Lystigheden eksploderede idelig i en hjærtelig Latter rundt om ved Bordene. Kun een Tale holdtes her; det var Viceprovsten, Justitsraad Skouboe, der fortalte om Billederne i den nye Sal. Viceprovsten har nemlig med stor Sagkundskab og Kærlighed til Opgaven samlet en Mængde, delvis meget sjældne Billeder af Regensen og dens mest kendte Beboere og nu faaet dem hængt systematisk op, saa at de i høj Grad forskønner den smukke Sal.

Efter at Kaffen var drukket, gav man sig i Lag med Generalforsamlingen, der klogelig var henlagt til dette Tidspunkt, hvorved den opnaaede en hidtil ukendt Talrighed. Trods den dulmende Middag lige før blussede Kamplysten dog livligt. Dirigentens, den uforlignelige Overretssagfører Oppenheims Klokke, der blev svunget tidt og hæftigt, virkede paa disse gamle Regensianere som Trompeten paa en gammel Kavallerihest, og Kassereren, Politiassistent Hakon Jørgensen, maatte tage al sin Slagfærdighed i Brug, men fik saa ogsaa under stormende Munterhed stoppet Munden paa et Par af de ihærdigste Generalforsamlings-Rumlere. Efter at Bestyrelsen, som sig hør og bør, skiftevis var blevet skældt ud og komplimenteret, blev den in pleno genvalgt og bestaar altsaa stadig af følgende Herrer: Dr. phil. Ditlef Nielsen, cand. jur. Thygesen, cand. mag. Bredsdorff, Politiassistent Jørgensen, cand. mag. Bjørneboe og cand. theol. Haar.

Efter Generalforsamlingen tog endelig Soldet sin Begyndelse, og til dette var samtlige nuværende Regensianere indbudte, saa det var en Forsamling paa op imod halvandet Hundrede, der ved 10-Tiden bænkedes sig

om Bollerne. Tidligere har de respektive Bestyrelser altid anstrængt sig for at „hitte paa noget“ til Gæsternes Morskab; men denne Gang prøvede man paa at lade Gæsterne besørge Underholdningen selv — og med et uventet godt Resultat. Nu blev der ganske anderledes end før Tid og Lejlighed for Deltagerne til at passiare indbyrdes, og Talerne troppede op i et hidtil ukendt Antal, saa at det vilde være urimeligt at drage nogen enkelt frem. Talrige Sange af prøvede gamle Visedigtere var skrevet, og for første Gang i over 40 Aar saas atter den kendte Signatur „Ernst v. d. R.“ under en Regensvise, som da ogsaa modtoges med voldsomt Bifald. Alle 60'ernes „Lyrikere“ gav i Tale eller Sang deres Bidrag til Festen; de gav uden Tvivl Tonen an, og den Tone fandt i en usædvanlig Grad Sangbund ogsaa paa den nuværende Regens, thi det kan ikke være skjult for nogen, der er lidt kendt med Nutids Regensliv, at den „lyriske“ Bølge atter er skyllet ind over den røde Gaard. Bestyrelsen havde haabet at faa 60'ernes „bedste Regensianer“, kgl. Skuespiller Jerndorff, med til Festen, og mange havde glædet sig til at høre Sangene af „Bertran de Born“ sunget af ham, men Sygdom hindrede ham i at deltage. Stor blev da til Gengæld Glæden, da Dirigenten pludselig stod op og læste følgende smukke Hilsen, der lige var indløbet:

Der lyder et Suk fra 3die Gang 12,
en Genganger pusler derinde;
han vilde nok gerne med til Sold,
men først vil sin Hybel han finde.

Han boede jo her for fireti Aar,
han ser den som dengang møbleret:
hans Skrivebord her, dér Sofaen staar,
Tobaksbordet hist er placeret.

Han synes igen, at Stuen er fuld
af alle hans Samtids Kam'rater,
Carl Bahnson og Recke og O. V. og Bull,
Valeur og de andre Krabater.

Men tys! deres Stemmer jo klinger herop
fra Salen, hvor Gilde de holder?
Er de virkelig her? — Og fra Trappens Top
han iler derhen, hvor de solder.

Han glider lydløst i Salen ind,
han ser dem, — en Flok af de Gamle,
med graanede Haar, men med Foraar i Sind
de med Nutidens Ungdom sig samle.

Men Ingen ham ser, — han har jo kun drømt,
hans Tanker til Festen kun ile;
selv sidder han hjemme og er fordømt
til at holde sig pænt i Hvile.

Dog stadig Tankerne løber imens,
de vil bringe en Hilsen til Alle,
til Gammel og Ung paa den elskte Regens,
fra En, som I Jerndorff kan kalde.

20/2 09. Kl. 10 Aften.

Der har altid raadet en egen Stemning og en særegen Munterhed ved Regensianersamfundets Fester. For en Aften ryster her mangan brav, gammel Regensianer Aarenes og Embedets Støv af sig og henter af Minderne om sine glade Regensdage Friskhed for sig selv og ny Forstaaelse af Ungdommen. De Fester har baade Berettigelse og Betydning; de har da ogsaa kunnet glæde sig ved livlig Tilslutning, men vi bør alligevel ikke nøjes med den, vi hidtil har haft. Der er ingen rigtig Regensianer, der ikke har følt Regensen som et herligt Sted, og som ikke dér har fundet Indtryk og Venner, der har fulgt ham Livet igennem. Der er sikkert heller ingen Deltager i Regensianersamfundets Fester, der ikke ved dem har fundet et ejendommeligt Pust, en klingende Tone fra sin egen Ungdom. Derfor bør enhver af os være en Agitator for vor Forening og dens Fester, saa at vi næste Gang, vi mødes, kan finde Deltagere i hundredvis. Endnu har ingen fortrudt det.

Helge Haar.

HILSEN TIL REGENSEN

FRA DE GAMLE

Vort Hjem, vort Hjem! Vor gamle Gaard!
Som aldrig vi kan glemme!
Vi seer dig efter Spand af Aar,
Og er hos dig dog hjemme!
Og fattes her end mangan Ven
I denne Aftens Kjæde,
Vi er Studenter, som igjen
Er komne her til Sæde.

Vær hilst, vor gamle Kirkefløi,
 Hvis Sal vi atter finder;
 Den stiger kun mer lys og høi
 Som vore egne Minder.
 Os møder atter gammel Skik
 Og Toner, som vi kjende;
 — Vi havde selv jo her Musik,
 Men i den anden Ende!

Vi seer os om i Rummet her,
 Skjøndt andet, Alt det samme:
 Kong Christian lægger ned sit Sværd
 Og tænder Soldets Flamme.
 Mens mangen Drot blev stedt til Hvil,
 Hvis Krone tabte Glansen,
 Staar grundfast han, med Heltesmil
 Endnu paa Laurbærkransen!

Vort Hjem, vort Hjem! Vor gamle Gaard,
 Som ingen Alder tynger,
 Som gjemmer frisk vor Ungdoms Vaar,
 Og os med dig forynger!
 Du løser her som mangen Gang
 Vort Hjerter og vor Tunge!
 Bliv ung som før og rig paa Sang!
 En Skaal for dig skal runge!

Ernst v. d. R.

HUGO HØRRING

† 13. FEBRUAR 1909

Mellem dem, der under deres Ophold paa Regensen har taget virksomst Del i Regenslivet og bidraget til at forme og udvikle dette, har Hørring altid været nævnet i første Række.

Naar det ved hans Død og Begravelse viste sig, at Mindet om ham endnu efter mere end 40 Aars Forløb var levende paa Regensen, skyldes det særlig hans Virksomhed ved Oprettelsen af Klokkerinstitutionen. Det var i 1865 umiddelbart efter Afslutningen af det i alle Henseender vellykkede Besøg af Slesvigere paa Regensen, ved hvis Arrangement Hørring havde spillet en ledende Rolle. Festen havde givet et lille Overskud, og paa en

Generalforsamling d. 11. Sept. 1865 vedtoges det at anvende dette til Anskaffelsen af en Arkivkasse og en Protokol, „bestemt til at indeholde Beretninger om saadanne Anliggender, som angaa hele Regensen“. Da saadanne Begivenheder i Reglen vilde komme til at foregaa paa Læsesalen, den gamle Regenskirke, skulde Protokollen kaldes „Regensens Kirkebog“ og den, der førte den, bære Titelen „Klokker“. Som den første til at beklæde denne Værdighed valgtes Idéens Ophavsmand, Hørring, og han røgtede Klokkerembedet, der oprindeligt var bestemt til at skulle være „paa Livstid“, indtil sin Afgang fra Regensen i Efteraaret 1867.

Særlig Ry nød Hørring for sin fortrinlige Administration og som den ideale Dirigent. I den sidste Egenskab fungerede han endnu i 1905 ved Regensianersamfundets Stiftelse; det var den Gang 30 Aar siden, han sidst havde dirigeret paa Regensen, nemlig ved Festen i Anledning af Afsløringen af Fabricius's Buste.

Som Regensalmunus boede Hørring en Tidlang, paa IV, 7, sammen med Hørup, og det blev almindelig paastaaet, at dette Kontubernalskab var Grunden til, at Forholdet mellem de to Mænd, da de senere stod ligeoverfor hinanden som politiske Modstandere, aldrig kom til at antage Karakteren af personlig Bitterhed.

Ved Hørrings Begravelse var Regensen paa forskellig Vis repræsenteret, og ved Regensianersamfundets samme Eftermiddag afholdte Generalforsamling mindedes han af den fungerende Formand.

S. Skouboe.

REGENSENS KLOKKERE

VED THEODOR LIND

Klokkerembedet oprettedes d. 11. Septbr. 1865 (se herom M. Galschiöts Artikel i „Studenterbogen“, S. 31 f.). Klokkeren valgtes da paa „Livstid“. D. 12. Oktbr. 1868 oprettedes et Udvalg paa 5 Medlemmer til at styre Regensens indre Anliggender; det valgtes for $\frac{1}{2}$ Aar og konstituerede sig selv med en Klokker. D. 27. Oktbr. 1872 afskaffedes Udvalget, og Klokkeren valgtes fra da af for 1 Aar. Siden Midten af 90'erne er Klokkeren bleven valgt for $\frac{1}{2}$ Aar.

1. $\frac{11}{9}$ 65— $\frac{25}{10}$ 67: Hugo Hørring. Gehejmekonferensraad. Konsejlspræsident 1897—1900. † 09.
2. $\frac{25}{10}$ 67— $\frac{18}{10}$ 68: Skuli Nordahl. † som Sysselmand paa Island.
3. $\frac{18}{10}$ 68— $\frac{17}{9}$ 70: Martinus Galschiöt. Forfatter.
4. $\frac{17}{9}$ 70— $\frac{8}{10}$ 70: Vald. Gredsted. Justitsraad. Hospitalsdirektør, Kbhvn.

5. $18/10$ 70— $8/3$ 71: L. Fabritius. Overlærer v. Aalborg Katedralskole.
6. $8/3$ 71— $7/5$ 72: N. F. Petersen. Sognepræst til Ondløse-Søndersted.
7. $7/5$ 72— $16/9$ 72: Hartvig Cohn. Overlærer v. mosaiske Drengeskole i København.
8. $16/9$ 72— $1/10$ 72: Julius Duus. Død i Vestindien (?).
9. $1/10$ 72— $25/11$ 72: S. Bagger. Inspektør v. Friskolen i Istedgade.
10. $25/11$ 72— $12/9$ 73: K. Kroman. Dr. phil. Prof. v. Universitetet.
11. $12/9$ 73— $15/3$ 74: S. Skouboe. Justitsraad. Viceprovst paa Regensen.
12. $15/3$ 74— $14/9$ 75: Theodor Siersted. Skoledirektør i Odense.
13. $14/9$ 75— $14/9$ 76: Oskar Damkier. Departementschef i Kultusmin.
14. $14/9$ 75— $13/3$ 76: T. B. Cold. Kontorchef i Marinemin.
15. $13/3$ 76— $13/9$ 76: A. C. Bock. Sognepræst til Horne.
16. $13/9$ 76— $13/3$ 77: Fr. Torup. Lærer v. Efterslægtsselskabets Skole.
17. $13/3$ 77— $21/12$ 77: J. Otto Lund. Rektor i Horsens.
18. $21/12$ 77— $14/9$ 78: N. H. Bang. Dr. phil. Viceskoledirektør i Kbhvn.
19. $14/9$ 78— $9/9$ 79: J. Bast. Ingeniør. Premierløjtnant.
20. $9/9$ 79— $14/9$ 80: Viggo Bierring. Rigsdagskasserer.
21. $14/9$ 80— $14/9$ 81: Karl Hude. Dr. phil. Rektor i Frederiksborg.
22. $14/9$ 81— $15/3$ 82: Chr. Andersen. Sognepræst til Glud-Hjarnø.
23. $15/3$ 82— $26/5$ 82: Joh. Ottosen. Skoleinspektør. † 04.
24. $26/5$ 83— $14/9$ 82: A. Friis. Prof. Dr. med. Overlæge v. Ebberødgaard.
25. $14/9$ 82— $14/3$ 83: J. C. D. Riis. Kommunalæge i Aarhus.
26. $14/3$ 83— $25/3$ 84: C. Varming. Sognepræst til Ørsted-Daastrup.
27. $25/3$ 84— $14/9$ 85: C. Bjerre. Fhv. Sognepræst til Pedersborg.
28. $14/9$ 85— $15/3$ 86: Niels Møller. Forfatter. Fuldm. i Statsanstalten for f. Livsforsikring.
29. $15/3$ 86— $13/9$ 86: Chr. Saugmann. Prof. Overlæge v. Vejlelfjord Sanatorium.
30. $13/9$ 86— $28/2$ 87: Kl. Jønsson. Landssekretær i Islands Ministerium.
31. $28/2$ 87— $31/8$ 87: Ove Simonsen. Adjunkt i Aalborg.
32. $31/8$ 87— $25/4$ 88: Adolf Jensen. Assistent v. Univ.s zool. Museum.
33. $25/4$ 88— $31/8$ 88: A. W. Hornemann. Herredsfoged i Hvetbo Herred.
34. $31/8$ 88— $1/3$ 89: V. Bjerre. Adjunkt i Horsens.
35. $1/3$ 89— $26/2$ 90: Rudolf Panduro. Jernbanelæge i Skørping.
36. $26/2$ 90— $23/2$ 91: A. Fugl. Amtsfuldmægtig i Hjørring.
37. $23/2$ 91— $28/8$ 91: Wilh. Bjørn-Jensen. Herredsfuldm. i Merløse-Tudse.
38. $28/8$ 91— $31/8$ 92: H. C. Lange. Læge.
39. $31/8$ 92— $27/2$ 93: Jørgen Nicolai Sommer. Lærer ved Vajsenhuset i Kbhvn.
40. $27/2$ 93— $26/6$ 93: Jacob Rosendahl. Fhv. Overretssagfører i Kbhvn.
41. $26/6$ 93— $4/9$ 93: Vilh. Rasmussen. Skoleinspektør paa Frederiksborg.
42. $4/9$ 93— $20/2$ 94: Arnold Møller. Læge i Kbhvn.
43. $20/2$ 94— $9/2$ 95: Chr. Jørgensen. Inspektør v. Slomanns Skole.
44. $9/2$ 95— $10/9$ 95: A. P. Larsen. Auditor i Kbhvn.
45. $10/9$ 95— $2/2$ 96: Vilhelm Elberling. Assistent (?).
46. $2/2$ 96— $16/9$ 96: Hj. Anker. By- og Herredsfuldm. i Mariager.
47. $16/9$ 96— $11/2$ 97: Johannes Lindhard. Læge.
48. $11/2$ 97— $28/9$ 97: A. L. Thornberg. Bestyrer af Nærum Kostskole.
49. $28/9$ 97— $11/2$ 98: Benedict Thomsen (?).
50. $11/2$ 98— $14/3$ 98: J. S. M. Ostfeld. Skoleinspektør.

51. $14/3$ 98— $13/9$ 98: C. Ditlef Nielsen. Dr. phil. Lærer i Kbhvn. F. T. Formand for „Regensianersamfundet“.
52. $13/9$ 98— $11/2$ 99: A. G. J. Elmquist. Læge i Glæsborg v. Grenaa.
53. $11/2$ 99— $16/5$ 99: V. Byrdal. Overretssagfører i Kbhvn.
54. $16/5$ 99— $18/9$ 99: N. A. V. Sørensen. Læge paa Borneo.
55. $18/9$ 99— $9/2$ 00: Axel Rafael: Herredsfldm. i Middelsom-Sønderlyng.
56. $9/2$ 00— $27/9$ 00: J. V. Alexis Jonson. Cand. polit.
57. $27/9$ 00— $21/2$ 01: Harald Stamer. Læge i Vorbasse.
58. $21/2$ 01— $1/5$ 01: Folmer Teilmann. Læge i Vejen.
59. $1/5$ 01— $13/9$ 01: Holger Gundel. Læge.
60. $13/9$ 01— $25/2$ 02: A. F. Jensen. Lærer v. Birkerød Kostskole.
61. $25/2$ 02— $12/9$ 02: M. Grell Christensen. Sognepræst til Thyregod.
62. $12/9$ 02— $1/2$ 03: A. Chr. Andersen. Læge i Silkeborg.
63. $1/2$ 03— $11/9$ 03: Otto Larsen Bjørneboe. Inspektør v. Gregersens Realskole.
64. $11/9$ 03— $26/2$ 04: Hakon Jørgensen. Politiaassistent i Kbhvn.
65. $26/2$ 04— $13/9$ 04: Kaj Bredsdorff. Cand. mag. Lærer i Kbhvn.
66. $13/9$ 04— $20/2$ 05: Emil Nielsen. Cand. jur. Jur. Konsulent hos Burmeister & Wain.
67. $20/2$ 05— $12/9$ 05: C. V. Otterstrøm. Mag. seient. Fiskerikonsulent.
68. $12/9$ 05— $5/3$ 06: Nicolai Kiørboe. Cand. jur. Byfogedfuldm. i Aarhus.
69. $5/3$ 06— $14/9$ 06: Johs. Kristensen. Cand. med.
70. $14/9$ 06— $25/2$ 07: K. H. Kofoed. Cand. mag. Lærer i Kbhvn.
71. $25/2$ 07— $13/9$ 07: N. R. Christoffersen. Cand. med.
72. $13/9$ 07— $20/3$ 08: R. Holst Andersen. Cand. polyt.
73. $20/3$ 08— $18/9$ 08: Theodor Lind. Stud. mag.
74. $18/9$ 08— $2/3$ 09: N. P. Pedersen. Stud. teol.
75. $2/3$ 09— : Arne Kemp. Stud. jur.

Berigtigelser bedes venligst sendt til stud. mag. Lind, Regensen.

Regensens Visebog.

Medlemmernes Opmærksomhed henledes paa Visebogen fra 1902, der er udarbejdet af S. Skouboe og forsynet med Noter og en udmærket kronologisk Oversigt over Regensens Historie.

Bogen udkom hos Schubothe og faas i alle Boglader.

Regensianersamfundets Adresse er: Cand. jur. *Thygesen*, Toldbodgade 2, som modtager Indmeldelser.

Udgivet af *Regensianersamfundet*. — Redigeret af *K. Bredsdorff*.

Bogtrykkeriet »Hafnia«, Amagertorv 10, København K.