



REGENSEN

REGENSJANERSAMFUNDETS
MEDLEMSBLAD

3die Serie. Nr. 11.

December 1916

Regensens nye Viceprovst, Cand. theol. O. Thune Jacobsen.



Regensens Viceprovsteembede, der blev ledigt ved Justitsraad Søren Skouboes Død i August Maaned, er nu paany besat, idet Konsistorium i sit Møde den 18. Oktober udnævnte Forfatteren, cand. theol. O t t o T h u n e J a c o b s e n til Viceinspektør. Hr. Thune Jacobsen blev saaledes den foretrukne blandt 8 Ansøgere til Embedet.

Den nye Viceprovst, der er Søn af afdøde Dr. med. Ludvig Jacobsen, er 45 Aar gammel. Han blev i 1888 Student fra Borgerdydskolen paa

Christianshavn og i 1894 cand. theol. Han fortsatte derefter sine teologiske Studier samtidig med, at han i nogle Aar — fra 1898 til 1904 — virkede som Underbibliotekar ved Universitetsbiblioteket. Hans Studier har sat Frugt i en Række teologiske og religionsfilosofiske Skrifter — det første udkom i 1905 — ved hvilke han har vundet sig et smukt Navn i den videnskabelige Verden, idet de bærer Vidnesbyrd om Forfatterens grundige og selvstændige Tænkning og hans flittige Forskning.

Fra 1912—15 beklædte cand. theol. Thune Jacobsen Stillingen som Formand i »Ny theologisk Forening«.

Som det vil erindres, havde Regensianersamfundet til Konsistorium indgivet en Henvendelse om, at det ledige Viceinspektorat maatte blive besat med en forhenværende Regensianer. Dette er ikke sket. Den nye Viceprovst, der ikke selv har boet paa Regensen som Alumne, blev den sejrende i Konkurrencen med de øvrige Ansøgere, hvoraf de tre var forhenværende Regensianere.

Det forlyder imidlertid, at man i Konsistorium, selvom man i det givne Tilfælde ikke mente at kunne tage Regensianersamfundets Henstilling tilfølgende, dog paa ingen Maade har underkendt den almindelige Berettigelse af Indholdet i Henvendelsen. Men Forholdet skal have været det, at der overfor Ansøgningerne fra de tre, der besad den af Regensianersamfundet særlig ønskede Kvalifikation, gjorde sig visse praktiske Betæneligheder gældende, som for Konsistorium blev afgørende til at lade Valget falde paa en af de andre Ansøgere.

At Konsistoriums Valg er faldet paa en Mand, der er fuldt kvalificeret til Viceprovstestillingen, er der ikke nogensomhelst Grund til at betvivle. Udnævnelsen er da ogsaa bleven modtaget med megen Sympati af »Gaardens« nuværende Beboere, og den nye Viceprovst gaar sikkert ind til sin Gerning med stor Interesse for Regensen og Regensianerne. I Tillid til, at cand. theol. Thune Jacobsen ogsaa vil se med Velvilje og Forstaaelse paa Regensianersamfundet og dets Opgave, og i Haabet om, at han vil være dets Medarbejder for disse Opgaver, ønsker »Regensen« ham et hjerteligt Tillykke til hans nye Hverv.

Red.

Lidt fra 60'erne.

Et Navn, som ikke synes at nævnes i Regensens Kirkebog og andre officielle Aktstykker indenfor Murene — et Navn, som ideligt nævnes blandt gamle Regensianere fra 60'ernes Slutning — et Navn, som vil opvække

Minder hos adskillige om noget ungt og fint og smukt, skal nævnes her, selvom det kun bliver af en, der ikke selv kan have set den smukke *Alma Weiss*, og som derfor maa nøjes med de spredte Træk, han har kunnet samle fra Visestumper og Dagbøger og mundtlige Meddelelser. Maaske kan saa et eller andet »Øjenvidne« faa Lyst til at korrigere og supplere.

Der var sikkert adskillige af de Ungmøer, der har haft deres Gang paa den røde Gaard, som for et eller flere »Slægtled« af Gaardens Sønner har haft saa stor Betydning, at deres Navne godt kunde fortjene at mindes, men 60'erne staar nu engang for alle følgende Slægter som en gylden Tid, og den smukke *Alma* var dengang Festernes Dronning — de beskedne Festers, for Baller var kun til i Regensianernes Fremtidsfantasier. I en Sang ved Julegildet 1867, betitlet »Ønsker«, (af Mærket 88 3: *Henrik Haar*) hed det:

Koncert og Bal — hva' ler I a'?
det skal min sandten bli' til mer
end pia desideria!
Drik paa: i Aar det sker!

Men det skete ikke. Og efter Sangforeningens Aftenunderholdning i Februar 1868 slutter Beretningen i Kirkebogen (af *P. Jerndorff*) med et lille Suk: »Læsestuen stod snart tom, dens Lys blev slukkede, og den fik Lov til at være ene med Mindet om denne den eneste Aften i Aaret, hvor den ser Kvinder inden sine Vægge«.

Men tilbage til *Alma*! Hun var Datter af den velhavende Urtekræmmer *Weiss* paa Hjørnet af Købmagergade og St. Kannikestræde, og mange Blikke sendtes over Gaden til hende fra Vinduerne paa 3die og 4de Gang. Det var kun saa rimeligt, for *Alma* skal rigtig have været en Pige til at sætte Hjærter i Brand, et ualmindelig smukt Ansigt med et yndigt Udtryk, en slank og køn Skikkelse, dertil munter og elskværdig af Væsen og endelig af en uangribelig Vandel¹⁾. Der hvilede en vis Mystik om hende, for hun var ikke Urtekræmmerens virkelige Datter, men kun adopteret. Hvor hun stammede fra vides ikke, ej heller hvad Urtekræmmeren havde faaet for at adoptere hende. Paa disse Punkter var han absolut umeddelsom; men Rygterne løb: *Alma* var Barn af en højtstaaende Mand; der nævnedes et Navn helt oppe i Landets øverste Slægt. Da hun som lille blev bragt til Urtekræmmeren, var hendes Udstyr simpelt hen fyrsteligt. Men, som sagt, man véd intet. Hun var Urtekræmmerens Datter paa Hjørnet, var smuk og god; hvad var da naturligere, end at mangan brav Regensianer ønskede at drage hende ind paa Gaarden og gjerne vilde vove et Stormløb paa den forsigtige Urtekræmmer. Sidst i 60'erne boede paa 3die Gang Nr. 8, med Vinduer til Købmagergade og St. Kannikestræde et Par Aalborgensere, *F r e-*

¹⁾ Disse og en Del andre Oplysninger er venligst meddelt mig af Hr. Fuldmægtig *G r a a e*, der ejer Hjørnестedet og ejede det i *Alma's* Tid.

derik Nielsen, siden Professor i Kirkehistorie og død som Biskop i Aarhus, og Henrik Haar, død som Præst paa Fyn. Den første læste flittigt til Eksamen, den anden deltog med Liv og Lyst i Regenslivet og har i en for Slægten beregnet Biografi skildret ogsaa denne Periode af sit Liv saa indgaaende, at man ret kan se, hvor meget Regensen har betydet for ham. Her skriver han bl. a. efter at have beklaget Forbudet mod Baller: »Derimod holdt vor sangforening flere koncerter; navnlig var Jerndorff en fortræffelig deltager i disse ligesom en god kammerat. Til dem indbød vi slægt og venner, ogsaa gærne unge damer; jeg dristede mig endog engang til at invitere vor urtekræmmer Weiss' ligeoverfor boende purunge, kønne datter Alma, som spillede en lille rolle i Regenshjærtens fantasi og erotik; Recke skrev da ogsaa kort efter om »de i Almaslaget faldne Russer« («.¹) I Biografiens Margen er tilføjet: »Naturligvis med hendes moder — jeg kendte kun ham fra butikken og hende fra vinduerne, de boede ligeoverfor os«.

Om Henrik Haar og Alma ellers havde videre med hinanden at gøre, ved jeg ikke. Biografien omtaler hende ikke mere, sætter heller ikke noget Aarstal for Begivenheden. Men den dannede i hvert Fald Begyndelsen til et fleraarigt »Regensliv« for den smukke Alma, der, efter hvad nys afdøde Viceprovst S. Skoubøe har fortalt mig, endnu i hans Regentid først i 70'erne var en Stjerne af første Rang paa Regenshimlen — om end da i Dalen. Kort efter kom Alma's Skæbne i Skikkelse af en flot og elegant Tysker. Han kom, saae og sejrede, og Alma drog med ham for aldrig mere at vende tilbage. Hendes Ægteskab har sikkert været lidet lykkeligt, og hendes Liv blev kun kort. Hvor og naar hun er død, har jeg ikke kunnet faa oplyst. En Søn kom herop for at søge Forbindelse med Slægten lang Tid senere, men forlod snart Landet igen; en Halvbroder til Alma lever vistnok endnu her i Byen. Det er den lidt triste Historie om den smukke Alma. — Forleden tog jeg en af Henrik Haar's Bøger ud af Bogskabet. Det var 1ste Udgave af Grundtvig's Digt Nyaarsmorgen. Frederik Nielsen, der i de Aar var Grundtvig og hans Disciple meget ublidt stemt, havde givet ham den og forsynet den med Vers foran, der er af en Del Interesse for den senere Biskops Udvikling.²) Paa Forsatsens anden Side staar følgende:

Til Henrik Hår

til minde om sommerferien 1869.

Ak! dette digt er som et vintergry;

lysstrålen skinner ikkun mat i sky;

¹) Blandt de i Regensens Arkiv opbevarede Viser findes denne Strofe ikke. Maaske kunde Hr. Dr. Ernst v. d. Recke hjælpe til at klare Spørgsmaalet om Aaret.

²) Men som ret uforstandigt ikke blev fundet værdige til Optagelse i Fr. N.s Levnedstegning, 1911 (1ste Halvbind), hvor Bidrag til hans Studenterliv ellers nok kunde tiltrænges.

mon ej, når Du er kommet gennem bogen,
at Du beklager »nyårs-morgen«-tågen?

F. N.

Ven! til Dig, som elsker,
elsker Grundtvigs Iduns-frugt,
Iduns-frugt jeg sender;
sender den og beder: sig,
sig kan Du den nyde?

F. N.

Nogen Oplysning om Bogens og Versenes Historie har Henrik Haar aldrig givet. Jeg har ofte læst Linjerne uden at lægge særlig Mærke dertil, indtil det nu pludselig faldt mig ind at læse deres Begyndelsesbogstaver fra oven og nedefter. Og se! Da fremtraadte Navnet »Alma Veiss« og bragte mig paa ny en lille Hilsen fra 60'ernes Regensliv. Den lader jeg hermed gaa videre til den smukke Alma's Samtidige og — hvem ved maaske — gamle Venner.

12. Decbr. 1916.

Helge Haar.

Regensianersamfundets ordinære Generalforsamling

blev afholdt Lørdag den 7. Oktober 1916 Kl. 8 paa Regensens Læsestue.

Formanden, Politiassistent H a k o n J ø r g e n s e n, indledede med nogle Mindeord over den afdøde Viceprovst, Justitsraad Skouboe, hvorefter Kontorchef C o l d valgtes til Dirigent.

Under Dagsordenens Punkt 1 aflagde F o r m a n d e n Beretning om Samfundets Virksomhed i Tiden siden sidste ordinære Generalforsamling, idet han særlig dvælede ved Klokkerfesten i September f. A., ligesom han omtalte, hvad der var foretaget i Anledning af Viceprovstens Død og Begravelse.

Kassereren, Skolebestyrer O t t o B j ø r n e b o e, fremlagde de reviderede Regnskab, for hvilket der blev givet Decharge. I Henhold til en af Generalforsamlingen vedtagen Beslutning vil der andetsteds i Bladet findes en Ekstrakt af Regnskabet.

Derefter foretoges Punkt 2 paa Dagsordenen: Valg af ny Bestyrelse. Genvalgt blev

Politiassistent H a k o n J ø r g e n s e n,
 Magister O. A n d r u p,
 Skolebestyrer O t t o B j ø r n e b o e,
 Sekretær H j. V. E l m q u i s t og
 cand theol. H e l g e H a a r,

og i Stedet for Magister C. R o o s valgtes som nyt Medlem af Bestyrelsen
 cand. jur. O l u f P e t e r s e n.

Efter at de afgaaende Revisorer, Overretssagfører O p p e n h e j m og Fuldmægtig J. D. S ø r e n s e n, var genvalgt, gik man over til Dagsordenens Punkt 4: Forslag fra Bestyrelsen til Ændring i Lovenes § 7.

Bestyrelsens Forslag, der blev forelagt af Sekretær E l m q u i s t, gik ud paa at give udtrykkelig Lovhjemmel for, at Generalforsamlingen kunde indvarsles gennem Bekendtgørelse i »Regensen«, en Indkaldelsesmaade, der som Regel var bleven benyttet i Praksis.

Den foreslaaede Lovændring, hvorefter der i § 7 efter Ordene »ved skriftlig Meddelelse til Medlemmerne« indsættes: »eller ved Bekendtgørelse i »Regensen«,« blev enstemmig vedtaget.

Endelig drøftedes Spørgsmaalet om paa Regensens Læsestue at søge anbragt et synligt Minde over den afdøde Viceprovst.

Stud. jur. R ø n l u n d oplyste, at Regensianerne paa deres Generalforsamling havde vedtaget at foretage en Indsamling i det angivne Øjemed, og henstillede til Regensianersamfundet at yde Regensianerne sin Medvirken i denne Sag.

Efter nogen Diskussion, hvori bl. a. deltog Politiassistent H a k o n J ø r g e n s e n, Fuldmægtig J. D. S ø r e n s e n, Ingeniør H o l s t A n d e r s e n, Lægerne L u n d a h l og B a a s t r u p og Magister A n d r u p, sluttede Generalforsamlingen sig til et af denne sidste stillet Forslag om at bemyndige Bestyrelsen til dels ved Tilskud af Foreningens Kasse, dels ved Indsamling af private Bidrag at søge fremskaffet en passende Sum til Støtte for Regensianernes Indsamling. Om denne Sag henvises for øvrigt til et Opraab andetsteds i Bladet.

Efter Generalforsamlingens Afslutning spiste Deltagerne til Aften sammen paa Læsestuen og sluttede med et lille Sold, under hvilket der herskede den fornøjeligste Stemning, idet Taler og Sange fulgte Slag i Slag.

Provstekæden.

I Sommer-Nr. af »Regensen« har Hr. Magister Andrup givet en Udvikling af den meget omtalte Provstekædes Historie.

Jeg vil gerne supplere denne Skildring paa et enkelt Punkt.

Samtidig med de af Andrup omtalte Udkast, som vi modtog fra Tegner-Bojesen, Dragsted og Georg Jensen, Udkast, der hver for sig var særdeles smukke og paa en interessant Maade viste, hvor forskelligt den samme givne Opgave kan løses, fik vi ogsaa et Udkast fra Guldsmed E. Schlüssel.

Efter grundig Drøftelse samledes Bestyrelsen om Georg Jensen og Schlüssels Udkast. Stemmerne stod omtrent lige mellem disse to; til Slut blev det Georg Jensenske Arbejde valgt, dog med Midtermedaillon fra »den anonyme» plus Schlüssels Udkast.

Nævnes Navne paa Kunstnere og Guldsmede, hvis Udkast ikke kom i Betragtning, finder jeg, at Schlüssels Navn ikke kan forbigaa, naar Regenskædens Tilblivelseshistorie nedskrives.

»Den anonyme Regensianer.«

Regensianersamfundets Regnskab

for Tiden fra 10. Marts 1915 til 31. August 1916.

<i>Indtægt.</i>		<i>Udgift.</i>	
Beholdning pr. 10. Marts 1915	1343 11	Generalforsamlingen den 13. Marts 1915	51 64
Kontingenter (÷ Inkassationsudgift)	393 85	Klokkerfesten den 11. Septbr. 1915	501 53
Renter paa Bankbog	36 32	Provstekæden	475 00
	<u>1773 28</u>	Medlemsbladet	358 56
		Udgifter ved Skoleinspektør Siersteds og Justitsraad Skouboes Begravelse samt Tilskud til Indsamlingen til en fhv. Regensianer	67 65
		Bestyrelsesudgifter	25 96
		Beholdning d. 31. August 1916	292 94
			<u>1773 28</u>

Til Medlemmerne.

Billede af Viceprovst Skouboe.

I Forening med de nuværende Regensianere vil Regensianersamfundet søge fremskaffet et Billede — Radering eller Kultegning — af den afdøde Viceprovst. Meningen er at skænke Originalarbejdet til Regensen til Op-hængning paa Læsestuen og samtidig give Regensianersamfundets Medlemmer Adgang til at erhverve en Reproduktion.

I den Anledning opfordrer vi Regensianersamfundets Medlemmer og andre fhv. Regensianere, som maatte have Interesse af Sagen, til at indsamle Bidrag til Regensianersamfundets Kasserer, Skolebestyrer Otto Bjørneboe, Thorvaldsensvej 10^A. Antagelig vil et Eksemplar af Reproduktionen kunne loves mod et Minimumsbidrag af 3 Kr.

Bestyrelsen.

Regensens Bogsamling.

Udflyttede Regensianere, der maatte have Bøger fra Regensens Bogsamling til Laans, bedes — af Hensyn til dens Katalogisering — aflevere disse til Viceprovsten, der i Løbet af indeværende Maaned træffes daglig i Bibliotheket — sikrest Kl. 10—11^{1/2}.

*Glædelig Jul ønskes alle Abonnenterne.
Redaktionen.*

☛ **En kærkommen Julegave** ☛

Regens-Billeder.

Hans Nikolaj Hansens Radering
af

Regensprovsten, Professor Jul. Lassen,
alm. Tryk 10 Kr., Japanpapir 15 Kr., Kunstnertryk 25 Kr.

E. Krauses Raderinger:

Regensen udvendig,

Pris 10 Kroner.

Regensgaarden, Vinter,

Pris 12 Kroner.

Regenslinden, Træsnit fra dens 100 Aars Fødselsdag,

2 Kroner.

Regensgaarden, Fotogravure,

2 Kroner.

**Fotografier og Fotogravure fra Regensen
indvendig og udvendig**

1 Krone.

Alle Billeder fra Regensen findes baade indrammet og uindrammet paa Lager og sendes overalt.



Arnold Busck,
Boghandel, Papirhandel,
Kjøbmagergade 49, København.
Telefon 2453 og 2454.

Udgivet af *Regensianersamfundet*.
Redigeret af Sekretær *Hjalmar V. Elmquist*, Nyvej 19, København V.
(Telf. Vester 2890 v.).