



3die Serie. Nr. 13.

Marts 1918.

Regensianersamfundets Hilsen til Professor Lassen paa hans 70 Aars Fødselsdag.

Blandt de mange Lykønskninger, der den 4. Juli i Fjor sendtes Professor Lassen, som den Dag fejrede sin 70 Aars Fødselsdag hos sin Svoger, Elatsraad Hvidt paa Frihedslund, var ogsaa nedenstaaende, af stud. mag. Christian Bøiken forfattede, Hilsen fra Regensianersamfundet. Kalligraferet af stud. polyt. Knud Petersen, tilstilledes den Regensprovsten i en Mappe, til hvilken Dr. Chr. Baastrup havde udført en Akvarel af Regensen.

Grøn står Regensens bedagede lind, og gennem dens løvværk
nynner det viftende sus mod aften, når solen er sunken
fjernt bag storstadens tårne og vrimmel af talløse huse.
Mangen en sommer, ærværdige provst, du vogted dens løvspring,
fulgte, mens sommeren led, dens blomstring til bladene falmed.
Sådan skifted de rullende år, og for dig og os alle
blev den skyggende lind symbolet for fredlyste minder.
Mange er de, som i vxlende år drog ind under linden,
leved derinde en tid og rige minder sig sanked.
Mange de er; men forvist de lærte at elske dig alle:
ingen drog bort, som ej med vemod hilste ad linden,
inden han nåed til porten og skiltes fra vennernes skare, —
ingen, som ej i sin tanke *dil* navn med hæder bekransed.

Ofte i sommerens tid i aftener lange og lyse
sad du her ved din dør, du selv og din værdige hustru,
lytted til luftningens sus i lindens løvrige krone,
nød, når dit dagværk var endt, den mildt vederkvægende stilhed,
mens I lod tankerne knytte erindrings usynlige tråde.

Virksom og god var din livsdag, og velfortjent hæder du vandt dig.
Nu da du når de halvfjerds, og jævnt det lakker ad aften,
møder dig mindernes røster som dæmpet sus gennem løvet.
Stemmerne slynger sig sammen, og frem de bærer et ønske:
at når din aften er kommen, den da må vorde velsignet,
fyldt med lykkelig hvile og lang og lys, som i sommer,
når den synkende sol forgyldte storstadens tage,
medens aftenens køling ånded sin fred under linden.

Den nye Regensprovst.



Professor, Dr. phil. KNUD FABRICIUS.

Hos mange gamle Regensianere har det vakt vemodige Følelser, da de erfarede, at der var udnævnt en ny Regensprovst. Denne Kendsgerning betyder jo, at den Stund nærmer sig, da Professor Julius Lassen, hvem saa mange af os har kendt og holdt af som vor »Provst«, tager Afsked med den gamle røde Gaard. Dog,

endnu i denne Sommer vedbliver Professor Lassen at varetage Provstegerningen, og »Regensen« vil derfor vente til Efteraaret med at tage Afsked med ham som Provst.

Derimod vil vi gerne straks bringe hans Efterfølger, Professor Knud Fabricius, vor Velkomsthilsen. Det er ikke nogen let Sag at tage Arven op efter Professor Lassen paa den Plads, Talen her er om. For os, der har boet paa Regensen i Professor Lassens »Regeringstid«, staar han som det uopnaaelige Ideal af en Regensprovst, og det forekommer ganske naturligt os, at Sammenligningens Prøve vil være haard at bestaa for enhver ny Mand. Imidlertid er det vort Haab og vort Ønske for den nye Provst, at den Gerning, han gaar ind til, maa blive til Glæde baade for ham selv og for mange kommende Generationer af Regensianere. Vi ved, at hans Udnævnelse er bleven hilst med Tilfredshed paa Regensen og i regensinteresserede Kredse, og det er vort Indtryk, at Professor Fabricius med Lyst og Interesse vil tage fat paa Løsningen af de Opgaver, som Provsteembedet lægger for ham. Sikkert har han mange gode Betingelser for at kunne gøre Fyldest paa den Plads, paa hvilken han nu er sat.

Professor Fabricius er endnu en ung Mand. Han er født i Aaret 1875 som Søn af den kendte historiske Forfatter, Sognepræst A. K. Fabricius. 1895 tog han Studentereksamen og 6 Aar senere Skoleembedseksamen med Historie som Hovedfag. 1903 vandt han Universitetets Guldmedaille, og i 1906 erhvervede han den filosofiske Doktorgrad. Efter at have foretaget længere Studierejser virkede han nogen Tid som Lærer ved forskellige københavnske Gymnasier og ved Officersskolen. I 1909 blev han Underarkivar ved Rigsarkivet, og i 1916 udnævntes han til Professor i Historie ved Københavns Universitet.

Som Professor skal Fabricius have forstaaet at komme i et godt og venskabeligt Forhold til de studerende, og han er kendt og afholdt ogsaa i videre akademiske Kredse end dem, med hvilke han paa Fagets Vegne er kommen i Berøring, idet han bl. a. har taget meget livlig Del i den nordiske Studenterbevægelse — et Forhold, som vi kunde tænke os paa forskellige Maader kunde komme Regensen tilgode.

Professor Fabricius er ikke selv Regensianer, men han staar dog ikke derfor uden Kendskab til Livet paa Regensen. Gennem Besøg hos derboende Kammerater har han i sin Tid faaet et lille Indblik i Regensianernes Tilværelse, som han nu skal lære nærmere at kende som deres Provst. Naar Professor Fabricius om nogle Maaneder skal tiltræde sin nye Gerning, kan Regensianersamfundets

Medlemsblad ikke ønske ham noget bedre, end at han maa forstaa at vinde Regensianernes Tillid, Højagtelse og Venskab paa samme Maade som hans Forgænger. Og i Samarbejdet mellem Regensprovsten og Regensianersamfundet haaber vi ligeledes paa en Fortsættelse af de gode Traditioner fra Professor Lassens Tid.

NYT FRA REGENSEN.

Efter Opfordring skal jeg her give nogle Meddelelser om, hvad der er sket paa Regensen i det sidste Aarstid.

Den 1. Maj fratraadte Klokkeren stud. jur. Langdal — efter lykkeligt at have syltet et Bededagsbal — paa Grund af vigtige og paa-trængende udengaards Forretninger, og stud. theol. Knud Larsen valgtes af »Uglen« mod »Gamle«; »Pip« stillede sine Medlemmer frit. Denne Klokkers væsentligste Bedrift blev Lindeballet, men den blev heller ikke ringe. Det blev afholdt i Overensstemmelse med alle Traditioner, undtagen paa et Punkt: Det traditionelle Komitémedlem, der har til Opgave at sørge for, at Vejret bliver godt, men ellers intet har at bestille, blev udeladt, og Følgen deraf var, at dette blev ganske enestaaende dejligt, hvad der i ikke ringe Grad bidrog til den Succes, som Ballet blev. Den lune, lyse, stille Sommernat var som skabt til at danse i. Ballet begyndte med Afsyngelse af Iver Iversens Lindekantate, hvorefter der var Spisning (Kalvesteg, Oste-pind og Is i mindre, Taler og Sange i kolossale Kvantiteter), Kaffe paa Værelserne og derefter Dans til den lyse Morgen. Kl. 4 serverede Provstinden Kaffe og Boller, og der dansedes endnu en Omgang, saaledes at Solen allerede havde staaet flere Timer paa Himlen, inden den sidste Dame var fulgt hjem.

Den 4. Juli fejrede Provsten sin 70-Aars Fødselsdag, men var med sædvanlig Beskedenhed flygtet fra Byen. Regensianerne sendte ham et fordringsløst lille Digt, forfattet af stud. mag. Aage Hansen, kalligraferet og forsynet med Vignet af stud. (nu cand.) polyt. Svend Christensen.

I September Maaned afholdtes de ordinære Valg, og »Pip« og »Gamle« havde indgaaet Alliance, saa Udsigterne var ikke lyse for »Uglen«, men i sidste Øjeblik gik »Pip«s Formand og en Del af Medlemmerne over paa »Uglen«s Parti, og det lykkedes den sidstnævnte Koalition at besætte alle Embeder. Følgen deraf var, at den Del af »Pip«, som ikke havde fulgt Formanden, foretog et Statskup under Ledelse af Regensens Kerenskij, stud. jur. Outzen og Admiralitetslord stud. jur. Torppedersen (Tryk paa 3die Stavelse), idet de satte sig i

Besiddelse af Foreningens kontante Midler (efter Forlydende 75 Øre) samt dens vigtige Dokumenter og Protokoller og ekskluderede Formanden og hans Tilhængere. Klokker blev stud. theol. Krøgholt, som foruden alle de Egenskaber, man med rette forlanger at finde hos en Klokker, ogsaa var i Besiddelse af en ualmindelig gennemtrængende Sangstemme, som han brugte (og desværre bruger endnu) uden nogensinde at gøre sig kostbar.

Midt i Efteraarsssemestret afholdtes Indflyttergilde med Opførelse af Regensrevyen »De nervesvage« eller »Oplysningen stiger«, som gjorde fortjent Lykke. Efter Revyen var der Sold, hvor det trods de høje Spirituspriser hurtigt og prompte lykkedes at bringe Stemningen op paa et meget højt Niveau.

Kort før Jul afholdtes Julebal, hvor Jeppe Aakjær oplæste egne Værker og Sangeren Johannes Fønns sang Aakjærskesange. Begge Dele gjorde megen Lykke og ogsaa med Ballet, som fulgte efter, var der almindelig Tilfredshed. Den udmærkede Musikant Hr Tetzlaff maatte Gang paa Gang spille Ekstradanse, først for Provstinde og Provst, saa for Viceprovsten, for Regensen, for Rundetaarn, for stud. theol. Schrøder (som i Parantes bemærket er afgaaet ved en lykkelig Død el. paa anden Maade er forsvundet fra Jordens Overflade), for Damerne, for sig selv etc. etc.

14 Dage efter Fastelavn afholdtes Fastelavnsbal. Regensdigteren, Chr. Bøiken, oplæste egne og Frødingske Værker. Tilslutningen var ikke saa stor, men maaske netop derfor blev det et ualmindelig hyggeligt og fornøjeligt lille Bal. — I Begyndelsen af denne Maaned afholdtes paany Valg, og »Pip«, »Gamle« samt det ny Parti, »De uafhængige«, allierede sig og besatte alle Embeder. Faa Dage efter Valget fik Klokkeren, der var Eksamenslæser og kun meget modvilligt havde modtaget Valg, en af 49 Regensianere underskrevet Anmodning om at trække sig tilbage og lade nyt Valg foretage, hvilket han gjorde, hvorefter jeg, som er Medlem af »Uglen«, blev valgt uden Modkandidat. Ca. 25 Alumner forlod demonstrativt Salen lige før Valget, medens ca. 50 blev tilbage. De udvandrede tilegnede sig imidlertid det traditionelle Klokkerøl, saaledes at Klokkerens Vælgere, da de skulde til at fejre Valgresultatet, i Hast maatte skaffe andre Fluida til Veje. — Ved en ekstraordinær Generalforsamling om andre Emner nogle Dage senere fik Klokkeren paa et sildigt Tidspunkt af Aftenen, da en stor Del af Alumnerne var gaaet, et Mistillidsvotum udenfor Dagsordenen, men han ansaa det imidlertid ikke for parlamentarisk korrekt at abdicere, saa Mistillidsvotumet fik ingen direkte Følger. — Som man vil se, foregik det sidste Klokkevalg paa ikke helt almindelig Vis, og man maa sige, at det

i højere Grad end sædvanligt har sat Sindene i Bevægelse, men det er mit Haab, at de partipolitiske Stridigheder, selv om de har været voldsomme og er ført med skarpe Vaaben, ejheller denne Gang maa faa nogen uheldig Indflydelse paa det gode Forhold mellem Regensianerne og deres Klokker.

Provsten og Provstinden har ved deres Færden herinde, venlige og hjælpsomme som de er, vundet alles Hjerter, og det er med Vemod, at Regensianerne har tænkt paa, at deres Tid paa Regensen snart er til Ende. —

Udnævnelsen af den nye Provst, Professor Knud Fabricius, er bleven hilst med Tilfredshed, og alle, der kender noget til ham, ved kun godt at fortælle om ham, men det kan jo ikke nægtes, at hans Tiltræden imødeses med megen Spænding.

At Dyrtidshjælpen, som først blev bevilget for Aaret April 1916 — April 1917, er bleven forlænget, kan selvfølgelig kun glæde Regensianerne, og de kan kun daarligt tænke sig at miste den igen.

Endelig er der i det forløbne Aar sket endnu eet af Betydning, idet der nemlig er blevet indlagt elektrisk Lys paa alle Værelserne, hvad der ikke mindst skyldes Viceprovst Thune Jacobsens utrættelige Arbejde. Hvad denne Reform betyder i disse petroleumsfattige Tider, kan enhver sige sig selv. —

Ser man paa, hvad der i det kommende Semester navnlig vil komme til at optage Sindene, maa man nævne Festen i Anledning af Hundredaarsdagen for Hostrups Fødsel. Programmet for denne er endnu ikke endelig fastsat, men man har nærmest tænkt sig noget i Retning af Oplæsning og Foredrag, kombineret med Bal under Linden. Gamle Regensianere vil selvfølgelig ved denne Lejlighed være særdeles velkomne herinde.

Regensen, den 21. Marts 1918.

Tage Kemp,
95de Klokker.

Rekreationsophold for Regensianere.

Foranlediget ved en Henvendelse fra Regenslægen, Professor Maar, udsendte Regensianersamfundets Bestyrelse forrige Sommer til en Del af Samfundets Medlemmer et saalydende Cirkulære:

Bestyrelsen for Regensianersamfundet tillader sig herved at henvende sig til Dem i følgende Anledning:

Regenslægen, Professor Maar, har gjort os opmærksom paa, at det undertiden er forbundet med Vanskeligheder at skaffe saadanne Regensianere, som uden at være egentlig syge dog

trænger til Rekreation, det Landophold, som i mange Tilfælde vil være nødvendigt. Det forekommer os da at være en naturlig Opgave for Regensianersamfundet at forsøge paa at fremskaffe Midler til Overvindelse af de nævnte Vanskeligheder. Vi tænker os, at der blandt gamle Regensianere, der sidder som Præster, Læger, Retsbetjente, Skolebestyrere o. s. v. ude omkring i Landet, er adskillige, som har baade Lyst og Evne til i saa Henseende at række en hjælpende Haand til ved enten gratis eller for en moderat Betaling at tilbyde en eller flere Regensianere Ophold i deres Hjem for en vis Tid.

Selv for Regensianere, som har Forældre eller anden Slægt paa Landet, vil det i de Tilfælde, Talen her er om, ofte være den ønskelige Behandling netop at skaffe dem nogen Tids Ophold i helt fremmede Omgivelser. Behovet for saadant Ophold kan gøre sig gældende paa alle Tider af Aaret, saa at det altsaa paa ingen Maade drejer sig om Sommertiden alene, hvor mange af de Hjem, fra hvilke Tilbud ellers kunde tænkes at fremkomme, er fuldt optagne af Feriegæster.

Saaframt De maatte være tilbøjelig til at medvirke til det ovenfor beskrevne Formaal, beder vi Dem venligst udfylde hostaende Spørgeskema og sende det til Regensianersamfundets Sekretær, Direktør Hj. V. Elmquist, Nyvej 19, Kbhvn. V.

Vi vil tillade os eventuelt og efter nærmere Forhandling med Dem at benytte Deres Tilbud, naar vi gennem Regenslægen bliver gjort bekendt med Tilfælde, i hvilke der maatte være Trang dertil.

*Erbødigst
Bestyrelsen.*

Med Cirkulæret fulgte et Spørgeskema til Udfyldning, idet der bl. a. ønskedes Oplysning om, hvor mange Regensianere der kunde modtages, for hvor lang Tid, paa hvilken Tid af Aaret, om Vederlag ønskedes, og om der fortrinsvis ønskedes Studenter af et bestemt Studiefag.

Som Resultat af denne Henvendelse har Bestyrelsen haft den Glæde i et enkelt Tilfælde at kunne hjælpe en af Eksamenslæsning medtagen Regensianer til et Rekreationsophold hos et af vore Medlemmer. Men det var i høj Grad ønskeligt, om denne Sag i større Udstrækning kunde vinde Medlemmernes Interesse, og Bestyrelsen vil være taknemmelig for ethvert Tilbud om Assistance til Fremme af det gode Formaal, som er tilsigtet med Udsendelsen af det ovenfor gengivne Cirkulære.

Til Medlemmerne!

Regensianersamfundets Generalforsamling

afholdes Lørdag den 6. April (se nedenstaaende Bekendtgørelse).

Talrigt Møde udbedes, da vigtige Forhandlingsgenstande vil blive drøftede.

Billedet af Søren Skouboe i Regensgaarden.

Reproduktioner af Hugo Larsens karakteristiske Kultegning, som var gengivet i »Regensen« for Maj 1917, faas endnu à 3 Kr. ved Henvendelse til Skolebestyrer Otto Bjørneboe, Forchhammersvej 14.

Enhver Regensianer, som har kendt den afdøde Viceprovst, bør eje dette Billede.

For nuværende Regensianere er Billedets Pris vedblivende kun 1 Kr. 50 Øre.

Regensianersamfundet

afholder

Generalforsamling

Lørdag den 6. April 1918 Kl. 8 Aften paa Regensens Læsestue (med forventet Tilladelse fra Myndighederne).

Dagsordenen er følgende:

1. Bestyrelsen aflægger Beretning og fremlægger det reviderede Regnskab til Godkendelse.
2. Valg af Bestyrelse.
3. Valg af 2 Revisorer.
4. Fortrolig Meddelelse fra Bestyrelsen.
5. Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen serveres Smørrebrød, Øl og Snaps (à ca. 3 Kr.). Brød- og Smørkort maa medbringes.

Det bedste Minde om Regenstiden er Billederne af
Professor Julius Lassen, Radering af Hans Nikolaj Hansen,
 og **Justitsraad S. Skouboe**, Lystryk af Hugo Larsen.
 Faas hos Regensens Boghandler, **Arnold Busck**, Kjøbmagergade 49.

Udgivet af *Regensianersamfundet*.
 Redigeret af Direktør *Hjalmar V. Elmquist*, Nyvej 19, København V.
 (Telf. Vester 2890 v.).