



REGENSEN

REGENSIANERSAMFUNDETS
MEDLEMSBLAD

3die Serie, Nr. 24.

November 1925

Regensianersamfundet.

Ordinær Generalforsamling

afholdes

Lørdag den 5. December 1925 Kl. 7½ Aften

paa Regensens Læsestue.

Dagsorden:

1. Bestyrelsen aflægger Beretning og fremlægger det reviderede Regnskab til Godkendelse.
2. Valg af Bestyrelse.
3. Valg af 2 Revisorer.
4. Spørgsmaal om Afholdelse af en Fest.
5. Eventuelt.

Efter Generalforsamlingen serveres Smørrebrød, Øl, Snaps, Kaffe og Whisky

(à 4 Kr. 00 Øre pro pers.).

Anmeldelse om Deltagelse bedes inden 1. December d. A. tilstillet
Undervisningsinspektør Otto Bjørneboe, Gl. Kongevej 86 A.

Bestyrelsen.

Overretssagfører G. Oppenheim.

Født d. 9. Septbr. 1848, død d. 2. April 1925.



I Overretssagfører Oppenheim har Regensen mistet en af sine trofaste Sønner, Regensianersamfundet et interesseret og virksomt Medlem.

Den, der hørte Overretssagfører Oppenheim lunt og elskværdigt fortælle Erindringer fra sin Regenstid omkring 1870, forstod, hvorfor Tanken om i et Regensianersamfund at værne og frede om Regensminderne hos ham maatte finde et saa modtageligt Sind. Han hørte til de for øvrigt ret talrige Repræsentanter for de ældre og ældste Aargange, som meldte sig straks ved Oprettelsen af Regensianersamfundet; og han blev Regensianersamfundets første Formand fra 1904—06. Det var et ikke ganske ringe Arbejde, som udførtes af den første Bestyrelse. Bestyrelsesmøderne holdtes i Viceprovst Skouboes Lejlighed paa Regensen, og Oppenheim forstod baade her og ved de større Sammenkomster indenfor Regensianersamfundet at anslaa den ægte regensielle Tone, der i saa høj Grad bidrager til at skabe den rette Stemning. Denne Tone faldt ham aabenbart saa ganske naturlig. Søgte man ham paa hans Sagførerkontor og fandt man ham der med

Piben i Munden, var det, som om Oppenheim ogsaa der, havde ført noget af Regenshybelens hyggelige Stemning med sig.

Efter at have fungeret et Par Aar som Formand for Regensianersamfundet, mente Oppenheim, at han burde vige Pladsen for yngre Kræfter. Men han svigtede ikke derfor Samfundet. Han valgtes til Revisor, og indtil sin Død udførte han med stor Samvittighedsfuldhed Revisionsarbejdet. Hans humoristiske Revisionsantegninger oplivede ofte Generalforsamlingerne.

Baade blandt de ældre og blandt de yngre Medlemmer af Regensianersamfundet havde Overretssagfører Oppenheim vundet sig mange Venner, og den elskværdige og fornøjelige Mand vil blive savnet ved vore Generalforsamlinger og vore Fester.

Hj. V. E.

A. G. J. Elmquist.



I sit 51. Aar døde Alfred Elmquist efter omtrent et Aars haabløs Sygdom. For dem af os, hvis Regenstid faldt sammen med Elmquist's, vil Minderne om Regenslivet i høj Grad være knyttet til Mindet om Elmquist.

Uden selv at ville det, var han i mange Henseender en Fører, vi saa op til, en Fører i Alvor som i Glæder. Saaledes var det ogsaa en Selvfølge, at Elmquist skulde være og blev Klokker, og der stod ikke heller nogen Kamp om hans Valg, ingen forud Agiteren, vistnok end ikke en Modkandidat.

Og »under hans Regering blomstrede Kunst og Videnskab«, Regenslivet med dets Arbejde og Glæder følte som et Velvære.

Med vemodig Glæde mindes jeg nu de herlige Ungdomsaar, og jeg bringer Elmquist en dybfølt Tak for den Berigelse hans Venskab var. Godhed, Ærlighed og Oprigtighed, en klar Forstand, et smittende Lune var mellem hans fremtrædende Egenskaber. Der blev lyst i Stuen, hvor han kom ind, ofte fornøjeligt, altid hyggeligt. Han førte med sig en Følelse af Tryghed, alle Tilværelsens Besværligheder forsvandt i hans Selskab, glemtes eller følte overvindelige. Det var som han færdedes paa en fastere Grund. Maaske hans i Virkeligheden dybt religiøse Sind bidrog dertil, skøndt han aldrig talte derom.

Jeg takker Elmquist for alt dette, som gjorde Arbejdet lettere og Glæderne vægtigere, for vort Samarbejdes Glæder baade i Studierne og i Regenslivet som da »Lindekantaten« og Revyen blev til.

Et stort Arbejde nedlagde Elmquist i Sygeplejesagen og i Familieplejen af Sindssyge og sént vil hans Navn glemmes paa den Egn som blev hans Hjemstavn.

Men til Regensen vil hans Navn for stedse være knyttet ved den smukke Sang, han skrev til vor sidste Festaften derinde: »Der er Fest paa Regensen i Nat«. Hans Hjertelighed lyser af disse Vers, hans Humor, hans glade, smukke, lyse Sind. Og dog er der en Taare i Øjekrogen.

Og netop saaledes er Mindet om Alfred Elmquist.

A. Øigaard.

En Begivenhed paa Regensen 1. Maj 1901.

O Provst, ifald De spørger, hvad er det her Spektakel dog

Aa ja, aaja aa singsalia

Saa vid, at dette hersens betyde skal et Fakkeltog.

Aa ja o. s. v.

med Klokkeren i Spidsen — hvis han da er kommen hjem,
vi alle møde frem

for i Sang at hylde Dem.

Fra Centrum og fra Gamle og fra Pip og fra Mammuth,
vi drikker smukt i fællig af den samme Sprut.

Hvor Armod er til Huse, er Maven hul og Kinden bleg,

for fyrretyve Kroner der bliver ikke Raad til Steg.

Hvergang Regensianerne kom sammen to og tre,

stor Ynk det var at se,

for deres Drik var The.

Der blev skam aldrig Raad til en dog højst nødvendig Rhum,

— Næ, det var vældig sløjt med det Stipendium.

Communitetets Kasse i svære gyldne Floder flød,
 Regensen led og sulted og havde knap det tørre Brød.
 Da axled Du, o Provst, dit Skind og gik med megen Il
 til Christensen-Stadil,
 og sagde med et Smil:
 I disse sløje Tider er Stipendiet for tyndt,
 Naa! giv de unge Mennesker lidt mere Mønt.

En storpolitisk Kamp var jo lige nær der ble'n ud a'et,
 Du Lands- og Folkething forligte som en Diplomat.
 Derfor vi vil nu takke dig og drikke os en Rus.
 Vi trængte til de Krus,
 for vi var alle Lus!

Raab højt Hurra for Provsten. — Raab og skrig og hyl og hvæs.
 Forfatteren maa holde Kæft for han er hæs.

Ovenstaaende Vise er tilsendt Bladet fra Dommer Thygesen, Grenaa, som oplyser at Goldmann er Fader til den. Dommer Thygesen meddeler endvidere: »Den blev afsunget ved et Fakkeltog med mere eller mindre defekte Lamper i Faklers Sted, som med kortest muligt Varsel, jeg tror et Par Timer, startedes, da vi fik at vide, at Provsten havde faaet Pengestipendiet sat i Vejret. Goldmann har vistnok maattet lave Visen i Løbet af en Times Tid, og den forelaa, saavidt jeg husker kun i det ene Eksemplar, som blev benyttet af Holt, der sang Teksten, mens vi andre begrænsede os til Omkvædet.

Provsten var glad over denne Hyldest, saa beskedent den end var sat op«.

En nærmere Beskrivelse af denne lille Episode findes i et gammelt Numer af »Regensen« (December 1911) i en Mindeartikel om Magister Anders Pedersen af Carl Roos:

Kontubernalsystemet, som navnlig for mange Provinsstudenter var den egentlige Indvielse til Kammeratliv overhovedet, skildrer han (Anders Pedersen) med de lyseste Farver. Hvorledes han ved Aften kommer hjem og finder en ganske ukendt Person — en af »nak«ens Venner — siddende ved sit Bord tilraabende ham: »Aa, gaa ned i Gaarden og sig, at de maa ikke begynde, før vi kommer, jeg mangler endnu tre Vers.« Det var den 1. Maj 1901, da Regensianerne bragte »vor fortræffelige Provst« et Lampe-Fakkeltog til Tak for Kommunitetets Forhøjelse med 10 Kr., og det var Festsangen, som saaledes blev til. Toget bevægede sig i Zig-Zag Gaasegang gennem Gaarden, og Festen endte med et Sold under Linden, hvor Provst Lassen, som saa utallige Gange før, traf det rette Ord, da han paa et sent Tidspunkt erklærede at ville give »en Omgang« til, hvis Materialer kunde skaffes tilveje. Samme Nat dannedes en hemmelig 6-Mands Klub »Mammuth«, »Stormskjoldbulderpartiet«, som annonceredes ved mystiske Plakater, og hvis Slagsang begyndte:

»Nu synger den gamle Kæmpeskjald
om Søvn og Død og Forsumpelse.
Vaagn op, Regens! og forstaa dit Kald
Du trænger til svær Oprumpelse.«

Ifølge Anders Pedersens Dagbogoptegnelser bliver Partiet »Mammuth« saaledes stiftet efter Fakkelfesten, medens Goldmann nævner det i sin Vise; her er saaledes en historisk Uoverensstemmelse, som maaske bliver klaret, naar Professor Fabricius' Regenshistorie's sidste Del engang udkommer.

Gamle Regensianere.

I sidste Nummer af »Regensen« fandtes to Supplementer til Oplysningerne i Bogen: Regensianerne 1895—1919; disse supplerende Oplysninger fortsættes i nedenstaaende Liste. Redaktøren er gjort opmærksom paa, at Otto Møller (Pag. 107) i Adjunkt Linds Bidrag i sidste Nummer fejlagtig er gjort til Rektor i Stedet for Lektor. Dette er dog hverken Adjunkt Linds eller Redaktørens Skyld, men et oplagt »Sætternissetilfælde«, idet der i Korrekturen rigtigt stod Lektor, og der var iøvrigt ingen Rettelser i den paagældende Linie.

- Side 31. Petersen Mads Bjørnskov. April 1925: Sognepræst for Østbirk og Yding i Aarhus Stift.
- 63. Goldmann Henry. 1925: Ridder af Dannebrog.
 - 105. Sonne Carl Olaf. 1924: Chef for Rigshospitalets medicinske Poliklinik.
 - 107. Nielsen Mikkel. Sognepræst for Lyngby og Albøge i Aarhus Stift.
 - 117. Eyser Harald Viggo. Oktober 1925: Dommer i Assens.
 - 134. Kemp Arne. 9. Maj 1925: Højesteretssagfører.
 - 178. Olsen Axel P. O. 1924: Reservelæge i Sønderborg.
 - 181. Wiltrup Gerhard. 1925: Dr. med.
 - 191. Tork Christian Ingemann. Prakt. Læge i Hobro.
 - 193. Norn Mogens. Februar 1925: Dr. med. Kommunehospitalet i Aarhus.
 - 194. Vedel-Brandt Otto. 1925: prakt. Læge i Bandholm.
 - 196. Hansen Robert Lassalle. 1. November 1925: Biblioteksinspektør.
 - 199. Ørberg Carl Emil. Sognepræst for Ejstrup pr. Ejstrupholm.
 - 200. Colov Ernst. 1925: Fuldmægtig i Justitsministeriet.
 - 203. Moos Anker. Sognepræst for Halk pr. Hejsager.
 - 208. Neve H. Kr., prakt. Læge i Kirkehyllinge pr. Roskilde.
 - 211. Bugge Aage. 1925: fung. Seminarieførstander i Godthaab, Grønland.
 - 214. Nørvig Johannes. 1. April 1925: Overlæge paa Ebberødgaard, Birkerød.

- Side 215. Stubbe-Teglbjerg Lars Emil. 1. April 1925. Kapellan i Gjentofte.
- 216. Andersen Charles Norden. 1924: prakt. Læge i Snedsted.
- 220. Ravn Thomas. Februar 1925: resid. Kapellan ved Solbjerg Kirke paa Frederiksberg.
- 222. Christensen Adolf Drewsen. 1925: Frimenighedspræst i Lemvig.
- 225. Blenker Alfred Georg. Marts 1925: Sognepræst for Limaa og Voel i Aarhus Stift.
- 225. Frandsen Johannes. Oktbr. 1925: prakt. Læge i København.
- 226. Hebel Hilmar. Oktober 1925: Sognepræst for i Aastrup i Haderslev Stift.
- 229. Reiter Poul. April 1925: Dr. med.
- 230. Sørensen Johannes. Marts 1925: Sognepræst for Torslev og Svendstrup i Aalborg Stift.
- 237. Elmenhoff-Nielsen Billy er vendt hjem fra hollandsk Indien Efteraaret 1925.
- 238. Krøgholt Jeppe Thorvald J. 1. Juni 1925: Valgmenighedspræst for Balle Valgmenighed, Bredsten.
- 239. Møller Hans Ulrik. Reservelæge paa Rigshospitalets Øjenklinik; Universitetets Guldmedaille 1925.
- 243. Gideon Henry. 1925: Landsretssagfører i Nykjøbing Sj.
- 243. Hillgaard Christen. Oktober 1925: Sognepræst for Skivholme og Skovby i Aarhus Stift.
- 246. Adamsen Karl Robert. Marts 1925: Kapellan ved Nathanaels Kirke i København.
- 247. Græsbøll Hartvig Læge i Nors.
- 251. Petersen Knud Honoré. 1925: Landsfoged for Sydgrønland.
- 258. Fricke Henry. Kredslæge paa Læsø.
- 261. Petersen H. O. praktiserende Læge i Faxe Ladeplads.
- 263. Sørensen Aage Evald. April 1925: Sognepræst for Suderø søndre Præstegæld, Færøerne.
- 265. Garde Saaby Kristian. April 1925: Sagfører i Hillerød.

Mangler: Dam Gunnar Ludvig, Afdelingschef under Arbejderforsikringsraadet. Født 18. Juli 1891 i Aakirkeby; Student 1910 fra Rønne Statsskole; Regenstid fra November 1914 til Foraaret 1916; boede paa 7. Gang 25; Formand for Fægteklubben. Cand. polit. Januar 1916; Assistent i Arbejderforsikringsraadet 1. Oktober 1916, Fuldmægtig 1. Maj 1919, Afdelingschef 1. Januar 1922. Adresse: Dyblandsvang 9, København Brh.

Spilleaftenerne paa Regensen

fortsættes stadig den første Lørdag i hver Maaned. Der spilles L'hombre og Bridge; Kort forefindes. Der serveres Portnerkaffe med Brød, desuden kan man faa Whisky og Sodavand.

Der spilles nu som Regel paa den store Læsesal, hvor vi jo har udmærket Plads, saa der er ingen, der behøver at gaa forgæves paa Grund af Pladsmangel.

Regensianerne 1895-1919

udgivet i Anledning af

Regensens 300 Aars Jubilæum

af

Knud Larsen og Kristian Müller

Bibliothekar.

Prokurist.

Pris hæftet. 15 Kr.

- indb. 20 -

Regensen gennem hundrede Aar

af

Knud Fabricius

udkommer i 3 Hæfter à 3 Kr. 50 Øre

Hefte 1 og 2 er udkommen. Hefte 3 følger.

Regensens Visebog, ny Udgave, kart. 2 Kr. 50 Øre.

Gammelt og Nyt fra Regensen nedsat Pris 1 Kr.

Rasmus Nielsen: Regensen nedsat Pris 1 Kr.

S. Skouboe: Sønner af den røde Gaard nedsat Pris 50 Øre.

Af **Hans Nicolaj Hansens** bekendte Radering.
af Professor **Julius Lassen** er endnu nogle Eksemplarer at faa.

Pris paa almindeligt Papir Kr. 15, paa Japanpapir Kr. 25.

ARNOLD BUSCK,

Kjøbmagergade 49.

Udgivet af *Regensiansersamfundet*.

Redigeret af Prokurist *Kristian Müller*, Røddinggade 9. Kbhvn. B. Telf. Vester 5279 x.