



REGENSEN

REGENSIANERSAMFUNDETS
MEDLEMSBLAD

3die Serie. Nr. 16.

November 1921.

Indsamlingen til „Den ny Regens“.

Til

forhenværende Regensianere.

Som det vil være Dem bekendt gennem Dagspressens Meddelelser, har en Komité under Forsæde af Universitetets forrige Rektor, Professor, Dr. med. & chir. Th. Rovsing iværksat en Indsamling til Opførelse af en »Betalingsregens« med Bolig for ca. 100 studerende.

Studenternes stigende Antal har bevirket, at de i Forvejen eksisterende Boligbeneficier kommer en stadig ringere Procent af de studerende tilgode; og Misforholdet skærpes yderligere ved det Kontingent af Studenter, som de sønderjydske Landsdele efter Genforeningen vil sende til Københavns Universitet. Dette i Forbindelse med den stærke Bolignød gør det bydende nødvendigt, at der aabnes Universitetets og den polytekniske Lærestalts studerende rigeligere Adgang til Boligbeneficier.

Det nye Studenterhus vil blive opført i fri, landlige Omgivelser paa en af Kommunen skænket Grund ved Fælledparken i København. Det er Tanken, at Udgifterne til Bygningens Drift skal afholdes af Beboerne, medens Opførelsesomkostningerne — ca. 15,000 Kr. pr. Studenterbolig — tænkes tilvejebragt ved Bidrag fra Enkeltmand og Sammenslutninger, saaledes at hvert Værelse af Giveren kan opkaldes efter hans særlige Ønske. Ad denne Vej er der allerede indsamlet ca. 1,000,000 Kr., altsaa omtrent to Tredjedele af Opførelsessummen.

Vi tror, at denne Plan vil møde særlig Sympati hos tidligere Regensalumner, der i taknemlig Erindring om det fornøjelige og ansporende Kollegieliv, de har at se tilbage paa, gerne vilde hjælpe den yngre Slægt til at nyde de samme Fordele, og det forekommer os at være en smuk Tanke, at der ved Bidrag fra tidligere Regensianere, saa smaa eller store, som de maatte passe for enhvers økonomiske Evne, skulde kunne rejses den Sum, der kræves til Oprettelse af een eller flere Studenterpladser paa det nye Kollegium.

Vi opfordrer Dem herved til at støtte Indsamlingen ved at indsende Deres Bidrag, stort eller lille, til *Universitetsinspektør Povel Fønss, Nørregade Nr. 8, København K*, ligesom vi vilde finde det meget ønskeligt, om De vilde søge i videst muligt Omfang at vække Interesse blandt Deres Bekendte for Sagens Gennemførelse.

Hvis f. Ex. 300 gamle Regensianere vilde tegne sig for et Bidrag af 100 Kr., eventuelt fordelt paa 3 Aar, vilde dette give en Sum af 30,000 Kr., saaledes at Regensianersamfundet vilde faa Ret til at give 2 Værelser Navn. Men ligesom det vel tør forventes, at de gamle Regensianere, der sidder i særlig gode økonomiske Kaar, ikke vil holde sig indenfor den ved dette Beløb angivne Grænse, saaledes vil vi paa den anden Side gentage, at selv et nok saa lille Bidrag med Glæde vil blive modtaget.

For at lette det for Universitetsinspektøren at holde de i Henhold til nærværende Opraab indgaaede Beløb afsondret for sig selv, beder vi Dem om ved Indsendelsen af Deres Bidrag *udtrykkeligt at angive, at det er i Deres Egenskab af forhenværende Regensianer, De bidrager.*

I Regensianersamfundets Bestyrelse og
i Regensianersamfundets Indsamlingskomité:

Hakon Jørgensen,

Politiinspektør.

Formand for Regensianersamfundet

Ditlef Nielsen,

Dr. phil., Underbibliotekar,

Formand for Regensianersamfundets Indsamlingskomité.

Otto Andrup,
Musæumsinspektør.

H. N. F. Arctander,
Kredslæge.

Chr. Baastrup,
Læge.

Bjørneboe,
cand. mag., Skolebestyrer.

Kaj Bredsdorff,
Lektor.

Svend Christensen,
cand. polyt., Ingeniør.

Hjalmar V. Elmquist,
cand. theol. & jur., Kontorchef.

John Finsen
Dommer.

Knud Petersen,
cand. polyt., Ingeniør.

Oluf Petersen,
Overretssagfører.

Ovenstaaende tiltrædes af:

Niels Bang,
Dr. phil.

I. H. C. Bast,
Ingeniørkaptajn.

V. Bjerre,
Rektor.

A. G. J. Elmquist,
Læge.

Otto Falster,
Kontorchef.

Fr. le Sage de Fontenay,
Arkivar i Udenrigsministeriet.

Th. Frølund,
cand. jur., Fuldmægtig i Justitsministeriet.

Carl Jensen,
stud. polit., Regensklokker.

P. Jerndorff,
agl. Skuespiller.

Otto Jespersen,
Professor v. Univers., Rektor magnificus.

K. Kroman,
Professor v. Univers.

Knud Larsen,
cand. theol., Bibliotekar.

Neumann,
Birkedommer.

H. A. Nielsen,
Professor.

Julius Nielsen,
Rektor.

Jens Ostfeld,
Dr. phil., Lektor.

P. J. S. Riemann,
Præst.

Carl Sonne,
Dr. med.

A. V. Storm,
Præst.

J. D. Sørensen,
fhv. Fuldmægtig i Kbhvns. Magistrat.

Folmer Teilmann,
Læge.

B. G. Warring,
Præst.



Indkørsel og Belysning

|||||

5° 6° 10° 12°

□

|||||

□ □

□ □

—

□ □ □ □

□ □

□

□

□

□ □ □ □

□ □

□ □ □ □

|||||

5° 6° 10° 12°

|||||

Det nye Studenterkollegium.

Sagens Forhistorie og nærmere Enkeltheder.

I Marts 1920 paabegyndte et af Konsistorium nedsat Udvalg en Indsamling med det Formaal at opføre en »ny Regens« med Bolig for 100 Studenter paa Val-kendorfs Kollegiums Grund. Denne Plan havde to Skyggesider: den medførte Ned-rivningen af det nuværende Kollegium med dets 20 Studenterboliger, hvorved det indvundne Antal Boliger kun vilde blive 80, og dertil var Grunden ikke saa stor og fritbeliggende som ønskeligt. Udvalget rettede derfor sin Opmærksomhed paa Muligheden af at erhverve en passende Grund, og da det lykkedes at udvirke, at Københavns Kommune — saaledes som i foranstaaende Opraab meddelt — skænkede Universitetet en stor, til Formaalet ypperlig egnet Grund, frit og sundt beliggende ved Tagensvej. tæt ved Rigshospitalet og Fælledparken, modtog Uni-versitetet med Glæde denne store Gave.

Andetsteds i nærværende Blad vil man finde den af kgl. Bygningsinspektør Martin Borch udarbejdede Plan for den ny Regens. Denne vil komme til at rumme 105 Studenterboliger foruden Bolig til en »Provst« og vil udgøre en hel Karré for sig, omgivet af Have og Tennisplads bagtil og af en stor, smuk Gaard fortil. Ved denne Plan bliver der altsaa 25 Studenterboliger flere end efter den første Plan, og der skaffes langt større, bedre og sundere Forhold for den ny Regens. Men den nye, større Plan kræver naturligvis ogsaa større Summer til sin Gennemførelse.

Det var Udvalgets Tanke, at den ny Regens skulde være en Minde-Regens, i hvilken hvert Værelse skulde bære Navn efter Giveren eller den betydningsfulde Person eller Institution, Giveren ønskede at mindes. Der udgik derfor Opfordring til velstillede Borgere og Institutioner om at tegne sig for en Stu-denterbolig med et Beløb af 15,000 Kr. Denne Tanke blev i vide Kredse mødt med fuld Forstaaelse og Tilslutning, og forholdsvis hurtigt lykkedes det at faa tegnet 1 Million Kroner, hvorved ca. 60 Studenterboliger var sikret. At det vil lykkes det energiske Udvalg, hvis Formand er Professor Thorkild Røvsing og hvis Sekretær er Universitetsinspektør Povel Fønss, at tilvejebringe det resterende Beløb gennem den i Gang værende Indsamling, derom turde der ikke være nogen Tvivl. Maalet er, at »den ny Regens«, rejst af danske Borgere med Kong Christian X i Spidsen, skal staa færdig i det Aar — 1923 — i hvilket den gamle Regens, som rejstes af Christian IV, fejrer sit 300-Aars Jubilæum.

Til Opnaaelsen af dette Maal yder Regensianersamfundet med Glæde sin beskedne Medvirken.

Kun en lille Bemærkning om Navnet.

Indsamlingen er startet og gaaet ind i Publikums Bevidsthed under Slagordet »den ny Regens«. Vi gaar ud fra, at dette kun er en populær Betegnelse, der paa en kort og fyndig Maade skal angive den Karakter, det nye Studenterkollegium skulde have, hvorimod det ikke skal være den officielle Benævnelse. Det historiske Navn »Regensen« bør efter vor Mening være forbeholdt det gamle »Collegium domus regiæ«.

FOR EN NY REGENS.



Marlin Borch



Arnold Busck's Boghandel.

5. November 1896 – 5. November 1921.

Da Arnold Busck for 25 Aar siden startede sin Forretning, og, blev Genbo til Regensen, var det selvfølgelig merkantile Hensyn, der førte ham dertil. Hvor Ungdommen er, der er Fremtiden ogsaa i Forretningsmandens Øjne. Til en Begyndelse var Regensianernes Forhold til Bogladen lige over for vel heller ikke meget varmere end Forretningsforbindelser i Almindelighed. Man syntes at det var rart, man havde Kredit gennem Brugsforeningen, men bandede ogsaa Busck, naar man saa, hvad der blev tilbage af Kommunitetet, naar de privilegerede Kreditorer havde faaet deres retmæssige Part.

Inden man flyttede fra Gaarden, havde de fleste Regensianere langt overskredet den Kredit, de trufne Aftaler hjemlede, og for den unge Forretning og dens unge Chef har der været Tider, der var alvorlige nok. Han har ofte taget sig til Hovedet, naar han gennemgik sine Bøger og gjorde Status. Maaske kommer hans tidlige Skaldethed deraf.

Men Busck har altid haft en blind Tillid til Regensianerne. Han vidste, at i det lange Løb skulde det give Rente ikke alene økonomisk, men ogsaa paa andre Maader. Og han er næppe, naar alt tages i Betragtning, blevet skuffet. Hans Forretning blomstrer, saaledes at mange kan misunde ham, og han har faaet mange Venner Landet over.

Dette er naaet gennem haardt personligt Arbejde og stor Paapasselighed, Skridt for Skridt.

Busck var aldrig bange, naar det gjaldt at række en Haand til den, det knob for, eller til et Foretagende, han troede paa. Ramte Ulykker hans Kunder, tog han altid saa nænsomt som muligt og gav ofte Afkald paa sin Ret. Mangen Udflytter fra Gaarden kan bevidne, at hans Taalmodighed ofte ikke syntes at kende Grænsen og at denne Forretningsmand regnede med andre Værdier i Livet end de materielle.

Naar han gør sit Regnskab op efter denne 25aarige Periode, kan han rette Ryggen og se med Stolthed paa sit Værk. Han byggede sin økonomiske Fremtid

op paa Studenter. Nu hviler den paa en god solid Basis. Thi Studenterne blev Mænd, og mange glemte senere hen ikke den elskværdige, fornøjelige og driftige Genbo, som efterhaanden var blevet deres Ven.

For Regensianersamfundet er han en ihærdig Agitator og solid Forbindelse, og i hans Lokaler mødes mange unge og gamle Regensianere til en fornøjelig Passiar.

Det tjener Arnold Busck til Ære, at han, omend han kan regne med, at Regensianerne, Regensen og Regensianersamfundet staar i Taknemmeligheds-gæld til ham, gør sit Regnebrædt saaledes op, at han paa sin Jubilæumsdag »i Erkendelse af den Betydning Regensen har haft for hans Forretning og ham selv personlig« stifter et Legat — Arnold Buscks Regenslegat — hvis Renter skal anvendes til regensielle Formaal.

Unge og gamle Regensianere vil sige ham en varm Tak herfor og for meget andet og sende denne dygtige, beskedne og gode Borger venlige Tanker paa Jubilæumsdagen.

Regensianersamfundets Rusgilde

afholdes Lørdag den 26. November Kl. 7^{1/2} Aften. Man samles paa Regensen og drager til Admiral Gjeddes Gaard, St. Kannikestræde 10. Her holdes Gaasegilde, (Gaasesteg, Ostepind, Øl, Snaps, Kaffe). Senere Sold paa Regensen i Tilslutning til Doktordisputats (Dr. J. Fog vil her forsvare sin af Regensianer-Fakultetet antagne Afhandling).

Pris for hele Festen Kr. 12,00, for Soldet alene Kr. 3,00. Man bedes snarest melde sig til Boghandler *Arnold Busck*. Udflytterne fra 1921 indbydes til at deltage i Rusgildet for halv Pris.

Komiteén.

Saafernt De ikke allerede er Medlem af

Regensianersamfundet,

bør De snarest mulig indmelde Dem.

Formaålet er at samle forhenværende Regensianere til selskabelige Sammenkomster og paa andre Maader værne om de gamle Regensminder.

Kontingent: 4 Kr. aarlig.

Indmeldelser modtages af Samfundets Kasserer, Overretssagfører *Oluf Petersen*, Herluf Trollesgade 16 A, og af Boghandler *Arnold Busck*, Købmagergade 49.

Udgivet af *Regensianersamfundet*.
Redigeret af Kontorchef *Hjalmar V. Elmquist*, Hovmarksvej 20, Charl. (Telf. Ordrup 829).